

31.8.14

דן תורן המלצה

לכב' אנשי "סל תרבות"

ברצוני להמליץ בשמחה על דן תורן לפעילות ב"סל תרבות", כיוצר מקורי, מבצע וכמורה מהשורה הראשונה.

את דן תורן, יוצר השירים והמבצע אני מכיר שנים רבות כאישיות בולטת בתחום המוסיקה הקלה בישראל בכל השנים הרבות בהן שימשתי כמפיק מוסיקלי וגם כמנהל האמנותי של חברת "הד ארצי": בלהקות שהיה חבר בהן, דן תמיד היה דומיננטי ומוביל. בקריירה הייחודית שלו כמבצע מתבלטת יכולת הכתיבה וההלחנה שלו לעצמו ולאחרים מהשורה הראשונה בישראל (די אם נציין בין השאר את ברי סחרוף ויהודית רביץ).

דן הלחין וכתב חלק מהשירים היפים שלנו ותמיד במקוריות של שפה שמשלבת רוח געורים נצחית ותובנות עמוקות וחכמות על החיים. לדן יש תכונה נוספת ייחודית בה הוא מלווה אמנים ידועים רבים בדרכם האמנותית ועוזר להם לדייק את כתיבתם המקורית תוך יצירה של מרחב לביטוי עצמי כמו שנאמר בשיר "סליחות" של לאה גולדברג-דן תורן משמש לאמן "חלון, מבט וראי...". (ליצירתו).

כמורה, התכונה הזו של ליווי אמנים צעירים ביצירתם המקורית הראשונה היא בלב ההמלצה האישית שלי על דן תורן המאסטר והמחנך. כמייסד "רימון", אני מכיר היטב את הצד הזה של דן תורן כמורה במגמת השירים ברימון אותה אני מנהל שנים רבות.

ראיתי אותו מלמד במסירות, חוכמה ורגישות אין קץ את הכיתות הרגילות שלו ברימון, ואת סדנאות הנוער השנתיות שאנחנו עורכים בחודשי הקיץ, אבל חוד החנית של הישגיו בשנה האחרונה הוא הפרויקט העירוני המורכב שדן לקח על עצמו. הוא נרתם לעבוד עם קבוצה של בני נוער בעלי קשיי הסתגלות שהופנו אלינו לרימון על ידי אגף הרווחה של רמת השרון. אני בקשתי אישית מדן להירתם לעניין. דן הצליח במקום שאחרים כשלו- להגיע לליבים של הצעירים ולהוביל אותם כקבוצה ליצירה משותפת. אגף הרווחה אינו מפסיק להלל את עבודתו המשובחת והחשובה של דן עם הנוער המיוחד ורק השבוע ביקשו מאתנו להגדיל את שעות הפעילות שלו בהוראת הנוער שם בשנה הבאה.

בנוסף, יצא לי לראות, לפני מספר חודשים, את הרצאתו בפני בני נוער ב"בית ביוצר" בתל אביב. הנוער ישב והקשיב ברוב קשב לדן על דרך יצירתו ועל האירועים בחייו שהביאו ליצירת שיריו המפורסמים. הם ישבו מוקסמים מביצועי השירים שלו ומהדרך שלו "בגובה העיניים" בה הסביר לנוער את עולמו כיוצר וכאמן בישראל. אני בעצמי נשביתי בקסם הרב שדן יצר על הבמה והרגשתי מלא השראה וחיוך בסוף הרצאתו.

בנוסף, בפני האיש, דן תורן הוא אדם כלבבי. ישיר, מצחיק, מיוחד ורגיש עד מאוד. תמיד יגיד את שעל ליבו ובעצם נשאר בו "הילד הנצחי" שכל כך חשוב כתכונה בסיסית לאמן. אני אוהב אותו.

ולכן, אני ממליץ על דן תורן בכל מאודי והערכתי העצומה לפעילות של "סל תרבות".

בברכה,
יהודה עדר,
נשיא רימון